

(Συνέχεια 1<sup>ο</sup> θέματος εκτός Ημερ. Διάταξης από σελ. 10 των Πρακτικών)

**Ι.ΤΣΑΚΟΣ:** Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε χάσει χρόνο στην Ομοσπονδία, εξ αιτίας ενός προσώπου. Και Συνάδελφοι αφοσιώθηκαν σε μία στείρα αντιπολίτευση, η οποία δεν ωφελούσε σε τίποτα. Και έχω τη γνώμη ότι πολλοί εξ αυτών θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία.

Μας απασχόλησε ένα πρόσωπο, που ξέρουμε όλοι μας γιατί παραιτήθηκε, και εδώ είναι το ζητούμενο σήμερα που συζητάμε. Ο κ. Γκόφας παραιτήθηκε ή εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί; Εγώ θα θέσω μερικά ερωτήματα, και σεις θα μου απαντήσετε.

Αν εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί, παραιτήθηκε λόγω των όσων ήξερε ότι έχουν γίνει. Δεν παραιτήθηκε τυχαία. Το θέσαμε έτσι το ζήτημα να παραιτηθεί, διότι είπαμε λόγω του νεαρού της ηλικίας του, δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά σε κανέναν. Όλοι ξέρουμε ότι υπήρξαν αντικαταστατικές ενέργειες, τις παραδέχθηκε και ο ίδιος δημόσια, δεν χάλασε ο κόσμος, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί και ο ίδιος. Όπως παραδέχθηκε και τώρα, εμμέσως πλην σαφώς στο γράμμα του, ο Πρόεδρος, ότι δεν είπαμε όλη την αλήθεια στους Συναδέλφους της Γ.Σ.

Εγώ θα σας μιλήσω ειλικρινά. Δεν έχω τίποτα με τον Γενικό Γραμματέα. Ούτε με το σημερινό Πρόεδρο, υποστήριξα και στηρίζω και τους δύο εξ αυτών. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Γραμματέας που έχω γνωρίσει τα 40 χρόνια της συνδικαλιστικής μου πορείας. Γνώρισα έναν Πρόεδρο που έχει μάθει να συμβιβάζεται με τους πάντες, και με μία καλή διάθεση να δώσει ευκαιρία σε όλους εκείνους που μπορούν και θέλουν, έχουν το κουράγιο να εργαστούν.

Όμως, εγώ για να μη δημιουργήσω προβλήματα στην περαιτέρω

εξέλιξη της Γ.Σ. και μαθαίνοντας ότι δεν θέλανε να φέρουν κανένα πρόβλημα που αφορούσε τον Γκόφα στη Γ.Σ. είπα το καλύτερο για μένα είναι να μην έρθω στη Γ.Σ., για να μη δημιουργήσω πρόβλημα. Και σηκώθηκα και απεχώρησα και έφυγα.

Στη συνέχεια όμως, με κάλεσαν εδώ ο Γ.Γ. και μου είπε «όχι κ. Τσάκο, θα ενημερώσουμε το Σώμα» και μάλιστα επιγραμματικά και επί λέξει μου είπε «θα ζητήσω και την έξοδό του από την Γ.Σ., γιατί αν δεν γίνει είμαι υποχρεωμένος για τα όσα ακριβώς έχουν συμβεί στην Ομοσπονδία μας». Εμπιστευόμενος τον Γενικό Γραμματέα και στο λόγο του, και στις ιδέες του και στις απόψεις του, και τον αγώνα του και όλα αυτά που έχει κάνει, εγώ συνεργάζομαι όλο αυτό τον καιρό άψογα. Θεωρώ ότι τον διακρίνει πάνω απ' όλα ο λόγος του, πίστεψα ότι πράγματι σε εκείνη τη Γ.Σ. ο Γενικός Γραμματέας θα έδινε ένα τέλος στην ιστορία Γκόφα, που δημιουργεί προβλήματα καθημερινά στην Ένωσή μας, στα συμβούλια.

Διαπίστωσα κατά τη διάρκεια του χρόνου της Γ.Σ. ο κ. Γενικός είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα συνειδήσεως για μένα, και τουλάχιστον η εμπειρία μου με έχει διδάξει όλα αυτά τα χρόνια, πολλά, να μπορώ να βγάζω τα συμπεράσματά μου, σε ποια δύσκολη θέση βρίσκεται ένας τέτοιος άνθρωπος, που κάπου έχουμε πολλά κοινά σημεία. Σημειωτέον ότι ίδρωνε και ξείδρωνε και προσπαθούσε να αποφύγει ο Πρόεδρος της ευθύνης της Γ.Σ., δεν ήθελε ούτε καν να φέρει το θέμα καθόλου.

Αυτό το πράγμα με εξαγρίωσε. Εγώ που βρέθηκα εκεί, και που άκουσα να φωνάζουν το όνομά μου, «γιατί κ. Τσάκο δεν λέτε την αλήθεια». Εγώ υπηρετώ όλα αυτά τα χρόνια τους Συναδέλφους μου, με απόλυτη ευθύνη, νομίζω ότι τον εκπροσωπώ τίμια, όπως άλλωστε κάνουν και πολλοί Συνάδελφοι, και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να ακούω το όνομά μου, να

μου φωνάζουν να τα πούμε, να ενημερώσουμε, και εγώ να μη μπορώ ούτε το λόγο για πάρω.

Γιατί βρίσκομαι σ' αυτή την καρέκλα που βρίσκομαι τώρα και μιλάω.

Αν δεν ήξερα πραγματικά ότι ο Γενικός Γραμματέας ενεργούσε κάτω από πίεση τα όσα έγιναν, δεν θα βρισκόμουν σ' αυτή την καρέκλα, θα σας την είχα αδειάσει, σας το λεω ειλικρινά. Όμως, θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Ο κ. Γκόφας γνωρίζει η Διοίκησή μας για όσα έπραξε, ή θεωρεί όλα τα στοιχεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας ότι δεν είναι αληθή, και ότι τον εξαναγκάσαμε να παραιτηθεί, χωρίς να πιστεύουμε και οι ίδιοι ότι όλα τα στοιχεία που μας είχαν καταθέσει και όλες οι έγγραφες ομολογίες, ήταν πράγματι αληθείς;

Γιατί αν η Ομοσπονδία μας παραδεχτεί – έχει παραδεχτεί βεβαίως, αλλά το ξανακάνω για επιβεβαίωση – ότι υπήρξε πρόβλημα Γκόφα, τότε οφείλουμε, αφού ο ίδιος ο Γκόφας δεν σεβάστηκε το λόγο του, όπως και εμείς τον σεβαστήκαμε και εγώ προσωπικά τουλάχιστον και το διατυμπάνιζα κάθε μέρα, δεν θέλω να αναφερθώ στο πρόσωπο του Γκόφα, για μένα έχει λήξει και δεν θέλω να συζητείται καν στο Συμβούλιο, και ο ίδιος τόλμησε με την ενθάρρυνση κάποιων ανθρώπων πιστεύω, γιατί ο ίδιος είναι αρκετά έξυπνος, με την ενθάρρυνση να έρθει εκεί, άρα μας απελευθερώνει από την υποχρέωση, που είχαμε δεσμευθεί ότι εμείς δεν θα σε σύρουμε στη Δικαιοσύνη, αφού εσύ παραιτείσαι και φεύγεις από τη μέση, θα τηρήσουμε το λόγο μας.

Νομίζω ότι η συμπεριφορά του Γκόφα αποδεσμεύει το λόγο μας, πάρα πολύς λόγος έχει γίνει αυτό τον καιρό, και θεωρώ ότι έχει υποχρέωση ως ύψιστο καθήκον η Ομοσπονδία να ενημερώσει επακριβώς για τα όσα είχαν συμβεί και τα όσα έχει στοιχεία, τα Σωματεία της Ελλάδας. Νομίζω ότι έχει

υποχρέωση να το κάνει. Αν το αρνηθεί, κατόπιν, θα μου δώσει το δικαίωμα, να πάρω οποιαδήποτε απόφαση εγώ νομίζω, και αν ακόμα αποχωρήσω από την ίδια την Ομοσπονδία. Αυτές είναι οι αρχές μου και αυτές τις ερωτήσεις κάνω, και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σ' αυτό.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Ο κ. Τσαπατσάρης έχει το λόγο για τοποθέτηση.

**Γ.ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ:** Προηγουμένως είχα κάνει μία σχετική τοποθέτηση. Για οικονομία χρόνου, εγώ ανέφερα ορισμένα καταλυτικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι όντως από τη Γ.Σ. οι εκλέκτορες απεχώρησαν χωρίς ακριβώς να μάθουν την αλήθεια. το καθαρό τοπίο που ζητούσαμε και όλο αυτό το διάστημα στο Δ.Σ., δεν υπήρχε σχεδόν Δ.Σ. που να μην έχουμε πρόβλημα με την περίπτωση του πρώην Προέδρου, το ζήσαμε όλοι.

Με λίγες επαφές που είχα με μερικούς εκλέκτορες, ανέφερα και τα ονόματα, είναι ακριβώς η εικόνα ότι το τοπίο στη Γ.Σ. που το περιμέναμε όλοι, δεν καθάρισε. Απλώς σας θυμίζω στα γρήγορα, ότι οι φωνές μερικών εκλεκτόρων ήταν «γιατί δεν λέτε την αλήθεια, γιατί κρύβετε στοιχεία; εσείς δεν είστε η Διοίκηση ...» από κάποιον πάλι εκλέκτορα ότι «δεν σας αναγνωρίζουμε σαν Διοίκηση, αναγνωρίζουμε την προηγούμενη Διοίκηση»... όλο αυτό το ανακάτεμα δίνει την εικόνα ότι το τοπίο δεν καθάρισε.

Έρχομαι σε ένα άλλο σημείο. Και αυτό εμένα μου δημιουργεί ορισμένες σοβαρές υπόνοιες, όχι στο πρόσωπο του Γενικού, ο οποίος, συμφωνώ με τον κ. Τσάκο ότι είναι ένας από τους καλύτερους Γενικούς που έχει περάσει στη Διοικητική μέριμνα της Ομοσπονδίας, αλλά εμένα με εντυπωσίασαν ορισμένα πράγματα που έγιναν στη Γ.Σ.

Κάποια στιγμή, ρωτάω τον κ. Τσάκο και του λεω, «τι να κάνω στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί το όνομά μου», γιατί περίμενα κάτι. Και συμβουλεύτηκα μετά το Γενικό, από απόλυτο σεβασμό, τον κ. Γενικό και του