

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΚΕΔΑΣΗΣ

Ιδρυθείς: 2004, Κομματικά: Ανένταχτος,

Εγγεγραμμένα μέλη: 29.872 Επιχειρήσεις με 220.000 Εργαζόμενους σε αυτές

Ενημερωμένοι για το Δημοψήφισμα : Άπαντες

ΟΧΙ Ψηφίζει ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

ΟΧΙ γιατί όταν οι άνθρωποι περνάνε το κατώφλι μας, παύουν να είναι ξένοι, γίνονται δικοί μας, τους νιώθουμε και η αγωνία τους είναι και αυτή δική μας, και η μνημονιακή τους φτώχεια, ολόδική μας.

Γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια 3000 συνάδελφοί μας αντί να απλώσουν χέρι επαιτείας προτίμησαν να αυτοκτονήσουν!!!

Γιατί 600.000 άνθρωποι ζούνε δουλεύοντας στις επιχειρήσεις μας οι οποίες θα πρέπει να μείνουν ανοικτές , γιατί αλλιώς που θα πάνε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και εμείς οι 100.000 επιχειρηματίες, στο σπίτι μας στην Ευρώπη εκδιωγμένοι από το πατρογονικό μας; Μα και αυτή αρχίζει και γεμίζει, καθημερινά φεύγει ο ανθός μας, οι νέοι μας. Έλληνες μη φοβάστε, είμαστε η βαριά βιομηχανία της χώρας η οποία σε οποιοδήποτε σενάριο δεν χρειάζεται επανεκκίνηση, μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα διότι ακόμη έχουμε την θάλασσα, τα ψηλά βουνά, τον ήλιο και τις υποδομές υποδοχής για να δώσουμε οξυγόνο στην οικονομία.

Όχι, γιατί ασέλησαν επάνω στο γιγαντιαίο κορμί της φιλοξενίας και του τουρισμού με κάθε τρόπο , είτε με την αύξηση του ΦΠΑ την στιγμή που η μεσόγειος έχει μονοψήφιο συντελεστή, είτε αυξάνοντας τους φόρους προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις, χωρίς να εξετάζουν αν προκύπτουν χρήματα από το παραγόμενο έργο, αφανίζοντάς μας, είτε δίνοντας τα χρήματα που προορίζονταν για την ανάπτυξή μας, στους χρωματισμένους και φτιασιδωμένους τριτοβάθμιους συνδικαλιστές , εταιρες του κράτους της διαπλοκής, που τόσα και τόσα μνημόνια υπέγραψαν για λογαριασμό μας με ιδιωτικές επιχειρήσεις αφαιμάξης μας από το 2002 , μετατρέποντας ολόκληρο τον κλάδο μας σε ομήρους των συνδικαλιστοκομματικών σχεδιασμών τους και την τελευταία στιγμή να ουρλιάζουν τα συμφέροντά τους με το ναι, όταν την ίδια στιγμή οι αντίστοιχες οργανώσεις στην Ευρώπη μάχονται για τα δικαιώματά μας.

ΟΧΙ που να πάρει και να σηκώσει γιατί εδώ και ένα χρόνο σφραγίζουν εντός 24ώρου τις επιχειρήσεις μας με τρεις μηνύσεις χωρίς να τελεσιδικούν αφαιρώντας μας το τεκμήριο της αθωότητας, αυτοί που φτιάξανε νόμους για να ενισχύσουν την εξουσία τους και όχι την χώρα μας και τους ανθρώπους της.

ΌΧΙ γιατί εμείς τα χρήματά μας τα κινούμε στην αγορά δίνοντας μισθούς και αγοράζοντας πρώτες ύλες, δεν τα κρύψαμε στις σπηλιές των τραπεζών του εξωτερικού.

ΟΧΙ γιατί κοιτάμε την οικονομία ως έχει, δηλαδή ως σύνολο... και όχι απ την πλευρά μας όπως λανθασμένα τόσα χρόνια κάνουν πολλοί και γι αυτό φτάσαμε ως εδώ... και αναρωτιόμαστε εύλογα, αν πεινάσει ο διπλανός μας αυτό δεν θα μας επηρεάσει? Προφανώς και ναι γιατί η οικονομία είναι ένας μεγάλος κύκλος αλληλεπιδράσεων. Πρώτη φορά λουπόν σε αυτή την μαύρη διαδρομή των 5 ετών παρατηρούμε με λύπη ότι μας επιβάλλουν μέτρα που δεν είναι απλώς εισπρακτικά αλλά στοχεύουν κατευθείαν πυλώνες της οικονομίας μας... τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, τις φαρμακοβιομηχανίες μας... και φωτογραφίζουν πλέον, ξεκάθαρα συμφέροντα. Για παράδειγμα ζητάνε μείωση της έκπτωσης του γεωργικού πετρελαίου, κάνοντας ακριβότερο το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση ο αγροτικός κόσμος βγαίνει εκτός ανταγωνισμού έναντι των γειτονικών χωρών και δεν θα πουλήσει τίποτα, άρα δεν θα εισπράξει η εφορία, με αποτέλεσμα αυτό το μέτρο να μην εξυπηρετεί την εξόφληση του χρέους προς τους δανειστές, που υποτίθεται είναι ο επίσημος στόχος, αντίθετα οδηγεί στην καταστροφή της αγροτικής οικονομίας. Βλέπουμε να ζητάνε αυξήσεις στο ΦΠΑ του Τουρισμού της Εστίασης και Διασκέδασης και ιδιαίτερα στα νησιά μας αυξάνοντας την τιμή του προϊόντος. Αυτό το μέτρο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τους τουρίστες στα μικρασιατικά παράλια, γιατί; Δεν θέλουν να πραγματοποιηθούν έσοδα από τον τουρισμό που θα επιφέρουν αύξηση εισροής χρήματος στα δημόσια ταμεία και αποπληρωμή του χρέους; Μήπως γιατί το 70% των ξενοδοχειακών μονάδων εκεί, απέναντι, είναι γερμανικών συμφερόντων; Βλέπουμε να προτείνουν ρυθμίσεις στα φάρμακα που θα καταστήσουν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία μη ανταγωνιστική, γιατί; Για έρθουν τα δικά τους φάρμακα, απ τις βιομηχανίες των βόρειων χωρών;. Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα.

ΟΧΙ γιατί θέλουν να παίξουν και με την εθνική μας άμυνα ξαφνικά... δεδομένης της σπουδαιότητας γεωπολιτικής μας θέσης. Μέχρι και στις εξοπλιστικές δαπάνες πρότειναν τέτοια μείωση που αναγκάστηκε να επέμβει το NATO και να υπενθυμίσει ότι επιβάλλεται για όλα τα κράτη μέλη το 2% του ΑΕΠ να δίνεται σε στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι δεν μπορεί να τις μειώσει η Ελλάδα περεταίρω, διότι δεν θα πληροί τις προδιαγραφές της συμμαχίας.

ΟΧΙ γιατί το οφείλουμε στους παππούδες μας οι οποίοι με το όχι το δικό τους αλλάξαν την πορεία της Ευρώπης αψηφώντας το κρύο την πείνα και τον θάνατο. ΟΧΙ γιατί σιχαθήκαμε τους ιδιώτες αγγελιοφόρους να πέφτουν σαν κοράκια πάνω στους πολίτες που προσπαθούν ταλαιπωρημένοι, να εκταμιεύσουν τα ελάχιστα χρήματα για να βιοποριστούν αυτές τις δύσκολες μέρες, εξευτελίζοντάς τους με τη διάδοση της εικόνας των προσώπων τους, αναφέροντάς τους ως ουρά στα ATM, και, όταν αυτοί απαντούν με αξιοπρέπεια να τους προσπερνάνε και να τους σπρώχνουν χυδαία και ντροπιαστικά όπως παρακολουθήσαμε εχθές σε μεγάλο ιδιωτικό κανάλι, γιατί δεν εξυπηρετεί την είδηση που θέλουν να προβάλουν. Για χάρη της δικαιοσύνης και της αλήθειας υπάρχουν ευτυχώς για την Ελλάδα δημοσιογράφοι που επιτελούν το έργο τους στο ακέραιο καρφώνοντας τους εαυτούς τους στο μαχαίρι του συμφέροντος, προσφέροντας τα μέγιστα στην χώρα μας. Αναρωτώμαστε ,αν υπήρχαν οι ρεπόρτερ της εποχής μας στα χαρακώματα στα βουνά της Αλβανίας το 40 τι θα μετέδιδαν στα γυναικόπαιδα στις πόλεις και στα χωριά; Τους κάτισχνους και ματωμένους ήρωες να μάχονται υπέρ της πατρίδας, διαδίδοντας τη θυσία τους ως συμφορά και ζητώντας απελπισμένα να γυρίσουν πίσω για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία ; Για χάρη της δικαιοσύνης οφείλουμε να αναφέρουμε πως υπάρχουν ευτυχώς

στην Ελλάδα δημοσιογράφοι που επιτελούν το έργο τους στο ακέραιο καρφώνοντας τους εαυτούς τους στο μαχαίρι του συμφέροντος, προσφέροντας τα μέγιστα στην χώρα μας .

Όχι για τα κόκκαλα των Ελλήνων. Όχι για τις επόμενες γενιές.

Όχι γιατί για 5 χρόνια η συνταγή τους απέτυχε παταγωδώς και επιμένουν να την συνεχίσουμε σπέρνοντας φόβο και ανασφάλεια.

“ ΌΧΙ... γιατί αυτός που χαρίζει την ελευθερία του για λίγη ασφάλεια δεν είναι άξιος ούτε της ελευθερίας ούτε της ασφάλειας “

Αριστοτέλης.

Με τιμή

Νίκη Κωνσταντίνου

Ηλίας Καλιώρας

Πρλοεδρος

Γεν. Γραμματέας