

Ο καφές είναι πάμφθηνος στις καφετέριες. Το Κράτος είναι “πανάκριβο”

Οφείλω να ομολογήσω πως η Δημοκρατία επιτρέπει τη διατύπωση της άποψης ακόμη και της μη τεκμηριωμένης. Διότι έτσι ακριβώς χαρακτηρίζω τις απόψεις κάποιων συντακτών κειμένων που προτρέπουν με ανακρίβειες τους αναγνώστες να απομακρυνθούν από την κατανάλωση του καφέ στις επιχειρήσεις του κλάδου μου. Δεν είναι δυνατό να συγκρίνεις την τιμή αγοράς του καφέ από το σούπερ μάρκετ με αυτή στην καφετέρια διότι η καφετέρια πληρώνει εκτός της αγοράς των πρώτων υλών:

- 1) Υπέρογκα ποσά σε ενοίκια/μήνα.
- 2) Ενοίκιο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στους Δήμους κατ’ έτος.
- 3) Στην ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (πνευματικά δικαιώματα μουσικής)
- 4) Στη Gramo Ερατώ Απόλλων (συγγενικά δικαιώματα μουσικής)
- 5) Πρόστιμο στην Πολεοδομία για τις ομπρέλες ή τέντες στους εξωτερικούς χώρους
- 6) Τεράστια ποσά σε μισθοδοσία προσωπικού.
- 7) Την αισθητική του χώρου με τις συνεχείς ανακαινίσεις, που απαιτεί ο ανταγωνισμός.
- 8) Φόρο στους Δήμους 0,5% από τα ακαθάριστα έσοδα.
- 9) Πρόστιμα σε ένα κράτος που εισπράττει από την επιβολή τους και όχι από το παραγόμενο έργο
- 10) Υπέρογκο Φ.Π.Α.
- 11) Τεράστια ποσά σε δικηγόρους για συνεχείς μηνύσεις που υφίσταται ο κλάδος.
- 12) Διαφυγόντα κέρδη από 10ήμερες σφραγίσεις καταστημάτων από τους Ο.Τ.Α.

Ο αναγνώστης παρόμοιων κειμένων, θα πρέπει να κατανοήσει πως δεν προσφέρουμε ακριβό καφέ, τεράστια είναι τα έξοδα που απαιτεί το κράτος να κάνουμε ώστε να υφίστανται οι επιχειρήσεις μας.

Η σύγκριση, μερικές φορές που γίνεται, με τις χώρες του εξωτερικού είναι ατυχής διότι οι επιχειρήσεις στην Ιταλία πχ δεν πληρώνουν Δημοτικό Φόρο 2%, δεν πληρώνουν πανάκριβα τον κοινόχρηστο χώρο στους Δήμους, διότι οι πελάτες τους δεν κάθονται 2 ώρες για καφέ, αντίθετα πίνουν τον εσπρέσο όρθιοι και φεύγουν, δεν πληρώνουν τις ανώνυμες εταιρείες για την μουσική που αναπαράγουν μέχρι 10% από τα ακαθάριστα έσοδά τους, δεν πληρώνουν όλους τους εισπρακτικούς φορείς με την μορφή επιβολής προστίμων διότι το κράτος τους δεν το επιτρέπει κτλ.

Αν έκαναν οι συντάκτες των κειμένων μια έρευνα θα παρατηρούσαν πως στην χώρα μας ακριβά είναι τα είδη πρώτης ανάγκης όπως το γάλα, το ψωμί, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα καύσιμα και το κρέας και όχι γιατί οι παραγωγοί τα πουλάνε σε υψηλές τιμές αλλά γιατί 5-10 χονδρέμποροι δημιούργησαν ένα σύστημα από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε οι παραγωγοί ούτε οι καταναλωτές και που δεν μάχεται η πολιτεία διότι την ενισχύει οικονομικά.

Έχουμε ως πολίτες καθήκον να ελέγξουμε αυτές τις καταστάσεις που μας οδηγούν σε αδιέξοδο. Αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη να μάθουμε τι προκαλεί την οικονομική μας δυσχέρεια, ξεκινώντας από την έξοδο του λήθαργου στο οποίο τεχνηέντως μας έριξαν οι “ συντάκτες ” των κειμένων αποπροσανατολισμού.

Πολίτες – πελάτες μας, δεν είμαστε εμείς οι εχθροί σας, που απασχολούμε 700.000 εργαζόμενους στις μικρομεσαίες οικογενειακές μας επιχειρήσεις και σας διασκεδάζουμε κλαίγοντας. Για να ζήσουμε ελεύθεροι θα πρέπει να σκεφτούμε ελεύθερα. Η μάχη για μια καλύτερη ζωή απαιτεί για όπλο την αλήθεια, το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και τα κοινά, την γνώση και την παραγωγικότητα. Κάποιοι σας απομακρύνουν από την ουσία και σας παρασύρουν να παλέψετε με όπλο το καλαμάκι του καφέ, με στόχο να μη καταφέρετε να νικήσετε την μάχη για ένα καλύτερο αύριο.

Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ - ΚΑΦΕ -ΜΠΑΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΕΩΣ ΤΟ 2008
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΤΟΣ

